

Mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal zijn vaak eenzaam

Eén op de negen volwassenen in Nederland is laaggeletterd. Mensen die de Nederlandse taal niet of slecht spreken voelen zich steeds vaker uitgesloten van de maatschappij. Zij schamen zich daarvoor en zijn vaak eenzaam. Stichting Humanitas helpt hen door het Taalmaatjes project. Met behulp van vrijwilligers leren de deelnemers Nederlands.



Meriam:

Het gaat nu goed met mij. Ik start zelfs binnenkort met een Nederlandse studie!

De deelnemers verlangen er naar om Nederlands onder de knie te krijgen

Een van de deelnemers is Meriam uit Syrië. Twee jaar geleden is ze naar Nederland gevlucht. Na haar komst naar Nederland viel ze in een donker gat. Dit kwam omdat ze niet goed Nederlands sprak, ondanks dat ze een goede opleiding heeft gehad in Syrië. Daardoor voelde ze zich eenzaam. Met behulp van Taalmaatje Marloes leerde Meriam Nederlands lezen en spreken. Nu gaat het weer prima met Meriam en start ze zelfs met een Nederlandse studie.

Als Taalmaatje maak je het verschil op een manier die bij jou past

Als Taalmaatje wordt van je verwacht dat je voldoende taalvaardig en sociaal bent. Hoe je het vrijwilligerswerk invult is afhankelijk van de hulpvraag van de deelnemer. Zo kun je elkaar in de bibliotheek ontmoeten, of in het wijkcentrum.

De ene keer lees je samen een brief van de gemeente, een andere keer praat je tijdens een kopje thee over koetjes en kalfjes. Je vult het vrijwilligerswerk als Taalmaatje in op een manier die bij jou past. En je leert ook nog eens zelf veel over de cultuur van de deelnemer.

Wordt ook een Taalmaatje!

Humanitas zoekt voor het einde van het jaar nog 7200 Taalmaatjes. Is dit iets voor jou?

- Ben jij voldoende taalvaardig?
- Ben je sociaal?
- Wil jij het verschil maken in het leven van iemand die graag Nederlands wil leren?

Meld je vandaag nog aan als Taalmaatje op onze website: www.taalmaatjes.nl.



humanitas

“

Meriam (26) vluchtte uit Syrië

Ik kon de Nederlandse etiketten op de producten niet lezen. Omdat ik geen hulp durfde te vragen voelde ik me dom en werd ik eenzaam.

Taalmaatjes spellen eenzaamheid met een thee.

Humanitas zoekt Taalmaatjes voor mensen als Meriam.
Word ook vrijwilliger. Kijk op www.taalmaatjes.nl